



# Het Amsterdams Gemengd Koor

## HERDENKINGSBIJEENKOMST

**UITNODIGING** voor alle Koorleden van het AGK voor ons In Memoriam en Leve de Toekomst, op dinsdagavond 30 juni 2020, in het Amstelpark te Amsterdam. **Aankomst tussen 19:00 en 19:20 uur.** Aanvang 19:30 uur.

Geacht koorlid,

Na een turbulente periode vol verdriet en verlies is het tijd om onze overledenen te herdenken en stil te staan bij een periode van ziekte en zorg. We gaan elkaar eindelijk weer ontmoeten en willen, naast herdenken, ook samen zeer hoopvol vooruit kijken. Uiteraard kan dat in deze tijd niet zonder regels. Laten wij afspreken dat we het noodzakelijke Corona-protocol respecteren. Toezicht: aan enkele koorleden is gevraagd om op de gang van zaken toezicht te houden; die zijn herkenbaar aan het bordje: toezicht bijeenkomst AGK.

Graag willen wij weten of je op 30 juni aanwezig kunt zijn. Wil je ons een plezier doen en allemaal voor MAANDAGOGHTEND 29 juni een e-mail aan [lnakasper@hotmail.com](mailto:lnakasper@hotmail.com) sturen om je aan te melden.

- Bij aankomst houden wij rekening met onze omgeving. Wij zijn het veel besproken Amsterdams Gemengd Koor en komen voor een herdenking. Wij willen niet dat de pers weet dat we dit gaan doen. De uitnodiging geldt dus ook alleen voor koorleden en geen andere toeschouwers zoals familie en vrienden.
- Kom je met de auto? Dan kun je parkeren op de parkeerplaats pal naast ingang 'De Rode Brug' op de Europaboulevard. Volg de Europaboulevard, maak een U-bocht vóór het Shell tankstation en rijd meteen rechts de parkeerplaats op. Vanaf 19:00 u is parkeren daar kosteloos.
- Per fiets kun je ook parkeren bij ingang De Rode Brug op de Europaboulevard. En ook bij ingang 'Bij De Amstel'. Dat is de tweede ingang komende vanuit het centrum. Je fiets mag niet mee het park in. We verzoeken je dringend alleen deze twee ingangen te gebruiken.
- Bij aankomst word je verwelkomd door een koorlid en teken je de presentielijst. Op deze wijze kunnen wij, in geval dat iemand na de bijeenkomst ziek wordt, alle aanwezigen op de hoogte stellen en de noodzakelijke maatregelen nemen.
- Je kunt bij aankomst je handen desinfecteren en als je een mondkapje prettig vindt kun je dat zelf meebrengen. Je loopt via een aangegeven route naar Monument Rozenoord, de plek waar 100 stoelen staan op ruim 2 meter afstand rondom. Je kunt daar de bloemen, die je zelf meebrengt, op een van beide herdenkingsbanken en op de lege stoel van Michel leggen. Je kiest daarna zelf een stoel en gaat zitten. De organisatie zal ervoor zorgen dat de stoelen gedesinfecteerd zijn.
- Hoe graag we elkaar ook willen ontmoeten, als je koorts hebt of je gewoon niet lekker voelt, moet je thuisblijven.
- Wij schudden geen handen maar groeten elkaar op afstand.
- Hoesten en niezen doen wij uiteraard in onze elleboog.
- Uiteraard houden wij te allen tijde ten minste anderhalve meter afstand van elkaar.



# *Het Amsterdams Gemengd Koor*

- Heb je moeite om het monument te bereiken? Meld dit bij de organisatie en wij zullen proberen een passende oplossing te vinden.
- Einde van de bijeenkomst zal omstreeks 20:15 uur zijn. We hoeven niet meteen weg. Wel houden we het rustig. Als we vertrekken, denk dan aan de anderhalve meter afstand.

Wij doen ons uiterste best om er ondanks de regeltjes een mooie herdenking van te maken, en we verheugen ons zeer op dit samenzijn. Tot 30 juni a.s.!

Nelly, Ina, André, Paul en het Bestuur